

Nền Thần Học của sự Thịnh Vượng hay Giàu Sang

Phần Đầu

I. Tại sao chúng ta cần nghiên cứu nền thần học của sự thịnh vượng hay giàu sang.

- 1/ Kinh Thánh kêu gọi chúng ta bám chặt với đời sống thánh khiết: 1 *Ti-mô-thê* 4 :13,16 : *Tít* 2 :1, 7
- 2/ Kinh Thánh cảnh giác chúng ta về các giáo lý mới hiện đến trong thời kỳ cuối cùng: 2 *Ti-mô-thê*. 3 :1-5
- 3/ Kinh Thánh cũng mời gọi chúng ta nhận dạng sự lừa dối: *Giu-đê* 3 ; 2 *Ti-mô-thê*.4 :1-2

II. Những tên gọi khác nhau của giáo lý thịnh vượng này.

- 1/ Nền thần học hay giáo lý của sự thịnh vượng hay giàu sang
- 2/ Giáo lý của đức tin dựa trên sự thịnh vượng hay giàu sang (Faith-prosperity - giáo lý của đức tin dựa trên sự thịnh vượng),
- 3/ Phúc Âm thịnh vượng (Phúc Âm đề cao và quảng bá sức khỏe và của cải)
- 4/ Phong trào của "Lời của Đức Tin" ("Đức Tin Dựa Trên Lời Thốt Ra")

III. Tư tưởng chính yếu

Nền thần học của sự thịnh vượng hay giàu sang là một tín lý Cơ Đốc cho rằng Kinh Thánh giảng dạy về ước muốn của Đức Chúa Trời ban cho các Cơ Đốc Nhân sự giàu có và phồn thịnh tài chánh. Giáo lý này giảng dạy là Đức Chúa Trời gia tăng của cải vật chất của một người dựa trên đức tin, với sự "tuyên xưng tích cực của đức tin" và sự đóng góp của người đó cho các thánh chức và chức vụ Cơ Đốc.

Nền thần học này giảng dạy rằng ngoài sự cứu rỗi, Đấng Christ đã hứa và đảm bảo của cải vật chất, sức khỏe và sự thành công cho tất cả những người đặt đức tin nơi Ngài.

IV. Sự ra đời và bành trướng của giáo lý thịnh vượng.

Nền thần học của sự thịnh vượng hay giàu sang đã ra đời vào những năm 1940 tại Hoa Kỳ (Mỹ) với người phát huy tư tưởng chính là ông **Essek William Kenyon** (1867-1948) mục sư báp-tít của hội thánh Giao Ước Mới của Hoa Kỳ. Lịch sử đã cho chúng ta biết rằng ông Kenyon đã có dụng ý pha lẫn các giáo lý ngoại giáo và dị giáo với đức tin Cơ Đốc truyền thống và lịch sử. Ông đã nhấn mạnh trên tư duy tích cực trong giáo lý ông phát huy: "*Điều tôi tuyên xưng, tôi sẽ có được!*"

Kenneth E. Hagin sau này đã rút lại nền tảng tín lý này.

Từ thập niên 1960, nền thần học của sự thịnh vượng hay giàu sang đã biến đổi và được cải tiến, và như thế xâm nhập và phát triển trong các giới Tin Lành.

Vào cuối thập niên 1970, giáo lý này đã lan rộng sang Châu Mỹ La-tin và Châu Phi.

Đến thập niên 1990 thì Châu Á mở rộng cửa cho giáo lý này .

Giáo lý này đặt biệt quyền rũ các dân tộc nghèo sẵn sàng làm tất cả để ra khỏi sự thống khổ và làm than.

Nền thần học của sự thịnh vượng hay giàu sang tận dụng các kênh truyền thông đại chúng một cách rất hiệu quả để bành trướng, và nhất là qua các nhà truyền giảng trên kênh truyền hình rất phổ biến và được dân chúng ưa chuộng ở Hoa Kỳ.

Đây là một số các nhân vật phổ biến giáo lý này:

Robert Tilton là nhân vật tiêu biểu cho khuynh hướng tư duy này. Khi được phỏng vấn vào năm 1990 trên đài truyền hình ông đã thốt ra lời phát biểu: "*Là một người nghèo cũng là một tội lỗi vì Đức Chúa Trời đã hứa*

ban cho sự thịnh vượng hay giàu sang. Một căn nhà mới hay một chiếc xe mới? Không có gì là một vấn đề với điều Đức Chúa Trời muốn ban hay muốn làm cho anh chị.” (cf. *Sự Hỗn Loạn trong Ấn Độ*, trang 285).

Kenneth & Gloria Copeland (Forth Worth, Texas) “Nếu anh chị vẫn còn nghèo thì anh chị chưa dâng hiến đủ!»

Gloria Copeland (vợ của ông Kenneth) đã viết trong quyển sách của bà “*Sự thịnh vượng hay giàu sang là ý chỉ của Đức Chúa Trời*”: “Anh chị dâng hiến 10\$ và anh chị sẽ nhận được 1000\$. Anh chị dâng hiến 1000\$ và anh chị sẽ nhận được US\$ 100.000 ... Anh chị dâng hiến một căn nhà thì anh chị sẽ nhận được một trăm căn nhà hay một căn nhà trị giá một trăm lần hơn căn nhà anh chị đã cho đi. Anh chị dâng hiến một chiếc máy bay thì anh chị nhận lãnh giá trị một trăm lần hơn của chiếc máy bay đó... Tóm lại, câu gốc Mác 10.30 là một kinh doanh rất tốt.”; “Anh chị tuyên xưng những gì anh chị có, và anh chị cũng tuyên bố những gì anh chị muốn có.”

Kenneth Copeland và vợ ông, bà Gloria đứng đầu một đế chế tài chánh trị giá hàng tỷ đô-la Mỹ. Ông cũng là tác giả nhiều quyển sách như: “*Định Luật của sự Thịnh Vượng*” (Kenneth Copeland Publications, tháng 12, 1995) và “*Sự Thịnh Vượng: Sự Lựa Chọn là của Anh Chị*” (Kenneth Copeland Publications, tháng 6, 1992)

Kenneth Erwin Hagin (1917-2003) là người đã thành lập “Hội Thánh Rhema của Kinh Thánh” tại thành phố Tulsa, Hoa Kỳ, và đã để lại một đế chế tài chánh thương mại cho con trai của ông, Kenneth Wayne Hagin. Kenneth E. Hagin đã viết nhiều quyển sách như “*Chìa Khóa trong Kinh Thánh của sự Thịnh Vượng Tài Chánh*” và “*Điều Anh Chị Nói Ra Sẽ Thành Tự*”. Ông là người truyền giảng “đức tin tích cực” với tất cả nhiệt quyết, kế thừa tư tưởng của ông Kenyon.

Benny Hinn, nhà truyền đạo được ngưỡng mộ qua kênh truyền hình trên khắp thế giới đã tự xây dựng cho mình một đế chế tài chánh với sự truyền giảng nền thần học của sự thịnh vượng hay giàu sang.

“Anh chị hãy nhìn tôi đây và tự lập lại: tôi có quyền năng”; “Trong tôi là một con người thuộc về Đức Chúa Trời ... con người thuộc linh trong tôi là con người mang thần tánh của Đức Chúa Trời ... Khi anh chị nói: tôi là một Cơ Đốc Nhân, anh chị cũng nói : tôi là một người Mê-si trong tiếng Hê-bơ-rơ. Tôi là một người Mê-si nhỏ đang đi trên trần thế này ! » (TBN, ngày 6 tháng 12, 1990).

Ông Benny Hinn đã tiên đoán là tổng thống Cuba Fidel Castro sẽ chết vào năm 1990 (tại Trung Tâm Cơ Đốc Orlando, 31 tháng 1989) ; Đức Chúa Trời sẽ hủy diệt cộng đồng người đồng tính tại thành phố San Francisco trong những năm 1994-95; Chúa Giê-su sẽ hiện ra tại nhiều hội thánh và nhất là ở một số các buổi họp của ông tại thành phố Nairobi, Kenya – Châu Phi (kênh truyền hình TBN, ngày 2 tháng 4, năm 2000) ; dân Si-ry, hiện thân bởi tổng thống Hafez El Hassad, sẽ ký kết một hiệp ước hòa bình với người Do-thái. Không có một lời tiên tri nào của ông Benny Hinn đã xây đến.

Và danh sách còn dài

V. Phân đoạn Kinh Thánh được sử dụng trong nền thần học thịnh vượng hay giàu sang.

1/ Cựu Ước

- Phục Truyền Luật Lệ Ký 29 :9
- Gióp 36 :11
- Châm Ngôn 3 :7-10 ; 13 :18
- Ma-la-chi 3 :8-10

Nền tảng thần học của Phúc Âm thịnh vượng hay giàu sang chính là giao ước của Áp-ra-ham : *Ga-la-ti 3 :14*

2/ Tân Ước

- Giăng 10 :10
- 2 Cô-rinh-tô 8 :9

- Phi-líp 4 :19
- 3 Giăng 2